



Stichting Vrienden Woonplus Barchem

Opgericht 31 oktober 2002

Kamer van Koophandel
Rabobank

0811 06 97 Veluwe en Twente
NL66 RABO 0336 6157 36

secretariaat:
Vrochterdijk 4-A
7244 PJ Barchem
T 0573-441721

locatieadres:
Borculoseweg 4-L
7244 AS Barchem

E info@woonplusbarchem.nl

www.woonplusbarchem.nl

Koffiepraötje

Redactie: Corrie van der Dussen/ Gerry Nijhof

Productie: Jannie Dinkelman

Sluitingsdatum kopij april 2018: **15 maart 2018**

c.vanderdussen@hetnet.nl **februari 2018**

Van de bestuurstafel:

Sinterklaas – Samen met “de Zonnebloem” werd op 4 december een gezellige sinterklaasavond gehouden, waarbij de Sint weer zelf aanwezig was samen met zijn vriend Piet. Onder het genot van een beker chocolademelk met warme banketstaaf werd er geluisterd naar Sinterklaas. In zijn grote boek was van alles opgetekend en wist hij verschillende “streken” van elke aanwezige bewoner op te noemen. Daar nam hij alle tijd voor en iedereen genoot van de aandacht. Daarna was Piet druk om de cadeautjes aan de juiste persoon uit te reiken. Voor alle senioren was er een cadeautje met een gedicht. Zo werd het weer een heerlijk avondje.

Kasoavond – In de hal van “de Wingerd” werden op vrijdagmiddag/avond 22 december de gasten onthaald om weer gezamenlijk Kasoavond te vieren. Het koffiekoor verleende een muzikale bijdrage. Gelukkig kon Marianne Weenink deze avond aanwezig zijn, hoewel geblesseerd, maar voor de muzikale begeleiding had ze Gerrie ter Horst meegebracht. Het kerstverhaal van Papa Panov (van Tolstoj) werd door haar op een levendige wijze vertolkt en iedereen luisterde aandachtig. De pannenkoekenbakkers waren in het Atrium al tijdig aan het bakken geslagen, zodat een hele stapel pannenkoeken klaar stond om verorberd te worden. Dat ze smaakten bleek wel want er was niet veel over, dus alle eer aan de pannenkoekenbakkers.

Omdat **oudejaarsdag** op zondag viel, werd in de koffiekamer deze dag al een dag eerder gevierd waarbij de oliebollen natuurlijk niet ontbraken.

Tijdens de **Niejaarsvisite** op donderdag 11 januari werd iedereen verwelkomd door Herman

Morsink die een vooruitblik gaf op het nieuwe jaar. De Ijsspelers, twee dames en een heer, wisten met zang en liedboeken iedereen aan het zingen te krijgen. Ze kregen dan ook regelmatig verzoeken van oude liedjes. Ze beleefden er zelf zoveel plezier aan, dat ze bijna van geen ophouden wisten. De heer in kwestie wist ons ook te vermaken door zijn in rijm gezette vertelsels. De niejaarsrullekes gebakken door Gerry en Gerda, lieten zich weer goed smaken.

Het Filmhuis zal op 1 februari een film van Gerrit en Hanneke Waarlo vertonen, ditmaal over Zwitserland.

Bestuurswijziging: Tijdens de jaarvergadering in februari zijn twee bestuursleden aftredend: Gerry Nijhof neemt na negen jaar afscheid en Rita Asselman na twaalf jaar. We zijn blij dat voor hen weer andere mensen bereid zijn gevonden deze plaatsen in te vullen. Binnenkort kunt u kennis maken met Jetty Huijboom, die nog niet zo lang in Barchem woont en een voor velen al wel bekende persoon, Monique Esselink. We wensen hen dan ook een hele fijne tijd binnen het bestuur.

Noteer alvast in uw agenda: V
vrijwilligersbedankje (viering 3e lustrum) op donderdagmiddag 7 juni 2018. Dit zal gehouden worden in 't Onderschoer met medewerking van het Seniorenorkest.

Rita Asselman, secretaris

«Naam»

«Adres»

«Woonplaats»

Van de bewoners

December: wintertijd. Ook dit heeft zo zijn charme met al zijn festiviteiten en weersomstandigheden. Ook een pak sneeuw heeft ons verrast. Gelukkig niet van lange duur. Maar dan al die regen!!!!!!!!!!!!!! Om depressief van te worden. Maar dan komen de dagen met de lichtjes en versieringen in zicht.

Op 4 december sinterklaasfeest.

Sint en Piet werden onder luid gezang ontvangen in de koffiekamer. Onder het genot van een kopje koffie, een drankje en lekkere hapjes heeft Sint met behulp van Piet aan ieder persoonlijk de cadeautjes uitgedeeld. Dank aan de dames van "de Zonnebloem" en het bestuur van "de Woonplus" die deze avond hebben verzorgd.

Op 22 december kasoavond.

We hebben met z'n allen genoten van een gezellige avond in "de Wingerd" Met onder andere het zingen van kerstliederen ondersteund door het koffiekoortje. Een kerstverhaal werd verteld door Marianne Weenink. En vooral de lekkere **pannenkoeken** niet te vergeten. Allen die dit hebben verzorgd alle eer.

Op 11 januari Nieujaarsavondvisite.

We werden welkom geheten door de heer Herman Morsink. In zijn openingswoord gaf hij een overzicht wat er alzo in het afgelopen jaar had plaats gevonden. Met het vooruitzicht naar het voorjaar. Het feest van het 15 jarig bestaan van "de Woonplus". Met de gezellige muziek, voordrachten en zang van de IJsselspelers, waar we zelf uit volle borst aan meezongen, werden de keeltjes gesmeerd. Dank voor dit gastvrij onthaal. Verder wens ik jullie allen een gezegend en een gezond 2018 toe.

Gerrie Goorman

Koersbal

De oneven weken op vrijdagmiddag: van 14.00 tot 16.00 uur.

Herman Morsink coördinator, tel. 441 550

De Stamtafel

Op 7, 14 en 28 februari en 7, 14 en 28 maart kunt u weer meedoen aan de spelletjesmiddag.

Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643

Biljartclub "Het Station"

Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag.

Ab Luesink, coördinator, tel. 441 647.

Wist u dat ????????

..... oud papier op maandag 5 februari en 5 maart 2018 weer wordt opgehaald?

.....u op 1 februari en 1 maart weer kunt aanschuiven bij "de Kokkepot"?

.....er op 21 februari en 21 maart weer een Soosmiddag is?

.....er op 8 februari Barchem Bios in de Barchkerk is?

Mijn beste vriend

Wie heeft er tegenwoordig niet,
een beste vriend waar men mee gaat?

Een goede kennis of een buur,
die altijd is paraat.

Eens kreeg ik toen ik jarig was,
een vriend, hij kwam mij goed van pas.

Ik keek hem dan ook dankbaar aan,
zou samen met hem verder gaan.

Eerst durfde ik niet met hem over straat
met hem; want ach je weet hoe dat gaat.

De mensen hebben altijd wat.

Dus durfde ik niet met hem op pad.

Het viel niet mee de eerste keer.

Maar later wende het wel weer.

De mensen keken ons wel aan.

Als zij ons samen zagen gaan.

Want mijn vriend was altoos aan mijn zij,
en waar ik was, daar was ook hij.

We waren altijd bij elkaar,

werden een onafscheidelijk paar.

We liepen altijd hand in hand.

Zo wandelden we door het land.

Hij vroeg nooit: "Waar gaan wij naar toe?"

Ook werd hij het wandelen nooit moe.

Ik was erg blij met zo'n bezit.

Zijn komst hield mij een beetje fit.

Al spraken wij geen enkel woord.

Geen wanklank werd er ooit gehoord.

We kleefden heel gerust en blij,

ik en mijn vriend, en hij met mij.

En dan aan het einde van de dag,

Als ik het niet meer zitten zag.

Als ik ging slapen heel de nacht.

Dan hield hij naast mijn bed de wacht.

En beste mensen die graag weet.

Hoe mijn trouwe vriend wel heet.

Een vriend zo zuiver als een klok,

die vriend, dat is mijn "WANDELSTOK"



Zwiepse Horstweg Barchem