



Kunstexpositie

Ingrid Zonneveld - Leeuwarden 1946 - schildert sinds 1996. Ze heeft haar opleiding genoten bij Corrie Haverkort en Theo Ettema van atelier Sabi in Eefde. Ingrid: " Ik ben een figuratieve schilder, maar ik schilder de wereld zoals ik hem zie, en dat is niet altijd zoals de meeste mensen hem zien. Mensen, dieren, landschappen en vooral bomen zien er meestal net iets anders uit dan in de werkelijkheid en zijn daarom typisch herkenbaar werk van mij. Zoals de impressionisten hielden van het licht in het zuiden, houd ik van het licht op de Waddeneilanden. Het schilderen van zee, strand, duin en luchten doe ik het liefst. Maar mensen en portretten die de binnenkant laten zien zijn ook een dankbaar onderwerp". "Kiepeendjes", oftewel kinderkamerkunst, zijn bij groot en klein geliefd en worden op bestelling gemaakt. Ingrid heeft in de omgeving van Zutphen en Warnsveld en op Terschelling regelmatig geëxposeerd, alleen of met anderen. Bent u in haar werk geïnteresseerd, dan kunt u contact met haar opnemen.

Barbara de Graaf



De Stamtafel

Op 1, 8, 15, 22 en 29 (slot bingo) juni 2016 kunt u weer mee doen aan de spelletjesmiddag.

Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643



Koersbal

In de Wingerd. De oneven weken op vrijdagmiddag: 10 en 24 juni en 8 en 22 juli van 14.00 tot 16.00 uur.

Barthold Arendsen Raedt, coördinator, tel. 441 264



Biljartclub "Het Station"

Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag. Winnaars wintercompetitie: 1. G. Stegeman, 2. H. v.d. Laan, 3. A. Veenbrink. Gerrit Haijntink, coördinator, tel. 441 278.



Jeu de boules

Van maart tot en met november, iedere dinsdag- en donderdagmiddag. Op donderdag 20 juli is er een onderlinge wedstrijd.

Aloys Hummelink, secretaris, tel. 441068



Wist u dat ????????

..... oud papier op maandag 6 juni en 1 augustus weer wordt opgehaald?

.....de Zonnebloem op 2 juni een bezoek brengt aan de theetuin in Borculo en op 27 juli een picknick organiseert?

.....u op 2 juni en 7 juli weer kunt aanschuiven bij de Kokkepot?



Donderdag 26 mei hebben we een gezellige middag voor de vrijwilligers georganiseerd.

De opkomst voor dit vrijwilligersbedankje is goed te noemen: 35 personen. Een vijftal Turkse dames van de Turkse vrouwenraad uit Lochem, onder leiding van Ayse Boya, verzorgden deze middag, die meer in het teken stond van de islam dan Turkije. Met het verdelen van Turkse appeltjesthee of gewone Turkse thee uit traditionele theekannen ging de middag van start. De dames hadden zelfs voor vrolijke tafelkleedjes gezorgd. Een filmpje van circa 15 minuten maakte duidelijk dat de islam een heel vredige godsdienst is. Sommige mensen interpreteren dit verkeerd, wat zich kan uiten in extremisme. De dames veroordelen dit absoluut. Ook vertelden ze dat ze soms erg voorzichtig zijn te melden dat ze aanhangers van de islam zijn. Ze zeggen dan eerder dat de ze mohammedaan zijn.

Er werd een aantal traditionele Turkse hapjes uitgedeeld, waaronder ook de Ashoera (pudding van Noach). Volgens de islamitische overlevering is de pudding uit het weinige voedsel samengesteld dat nog op de Ark van Noach was, toen het water tegen het einde van de zondvloed zich begon terug te trekken. Met een stukje watermeloen namen de dames afscheid. We hadden nog een gezellige nazit onder het genot van een drankje.