



Stichting Vrienden Woonplus Barchem

Opgericht 31 oktober 2002

Kamer van Koophandel
Rabobank

0811 06 97 Veluwe en Twente
NL66 RABO 0336 6157 36

secretariaat:
Vrochterdijk 4-A
7244 PJ Barchem
T 0573-441721

locatieadres:
Borculoseweg 4-L
7244 AS Barchem

E info@woonplusbarchem.nl

www.woonplusbarchem.nl

Koffiepraötje

Redactie: Corrie van der Dussen/ Gerry Nijhof
Productie: Jannie Dinkelman
Sluitingsdatum kopij augustus 2017: **15 juli 2017**

c.vanderdussen@hetnet.nl **juni 2017**

Van de bestuurstafel:

Op dinsdag 9 mei is Gertie Fraas overleden. Samen met zijn vrouw, heeft hij zo'n anderhalf jaar in "het Station" gewoond. Op maandag 15 mei is in "de Omarming" in Zutphen afscheid van hem genomen. Wij wensen Hennie en verdere familie veel sterkte.

Seniorenuitje: op woensdag 14 juni willen we met de senioren van Barchem, een uitstapje maken naar Ruurlo. Om 13.30 uur vertrekken we met Bello vanaf "het Station", om rond 14.30 uur bij de "Heeren van Ruerle" te arriveren voor een kopje koffie of thee met zelf gebakken taart.

Er is nog even tijd om hier de fraai aangelegde tuin te bekijken. Daarna vertrekken we naar de modelspoortreinen van Gerrit Hulshof. De dag sluiten we af met een maaltijd bij restaurant "De Duif" (voorheen cafe Mentink). Voor dit uitje kunt u zich opgeven op de intekenlijst in de koffiekamer tot woensdag 7 juni. Of bij Rita Asselman, tel. 0573-441721 / 06-49684121 of per mail: info@woonplusbarchem.nl

Het Filmhuis zal op 1 juni een film van de Schippers van de Kameleon vertonen in de koffiekamer. Wie heeft ze als kind niet gelezen, de avonturen van de tweeling Sietske en Hielke? Aanvang 19.00 uur.

Vrijwilligersbedankje - In de laatste week van juli willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet middels het vrijwilligersbedankje.

Uitnodiging met details volgt nog.

Het vrijwilligersoverleg zal dit jaar plaatsvinden op maandag 16 oktober, waarvoor wij al een interessante spreker hebben aangetrokken. Zet het vast in de agenda.

Onze nieuwe koffieschenkster Truus Besselink uit Lochem wordt al flink ingezet i.v.m. uitval van

diverse vrijwilligers door operatie, revalidatie of een andere reden.

Rita Asselman, secretaris

Kunstexpositie

Kunstexposant Marij Schrijen.

Schilderen is haar passie. Bijna iedere dag is ze aan het werk in het atelier te Lochem. Na haar opleiding tot kunstzinnig therapeut heeft ze haar eigen weg gevonden in de wereld van kleur. Dit is dan ook de uitgangsbasis van haar schilderijen.

Acryl sluit goed aan bij haar manier van werken, groot, snel en kleurrijk. Tijdens het schilderproces veranderen de kleuren en vormen nog wel eens, het is een zoektocht naar wat ze wil uitdrukken. Acryl leent zich hier uitstekend voor, je kunt veranderen, zelfs opnieuw beginnen. Dit geeft het werk een diepe gelaagdheid.

Door diverse materialen en technieken te gebruiken komt ze steeds tot nieuwe uitdagingen en experimenten. Aan inspiratie geen gebrek, het aantal kleuren en vormen is oneindig evenals de combinaties. Vaak heeft ze geen doel voor ogen maar ontstaat een schilderij al doende.

Naast haar abstracte werk, maakt ze de laatste tijd uitstapjes naar meer figuratief werk.

Maar haar werk blijft kleurrijk en verrassend.

In de koffiekamer hangen een aantal schilderijen gemaakt door Hennie Fraas.

Gerry Nijhof

«Naam»

«Adres»

«Woonplaats»

Van de bewoners

Het voorjaar is begonnen, als ik dit schrijf, maar veel hebben we er nog niet van gemerkt. Het was de laatste weken koud. Veel gewassen, struiken en bloemen zijn bevroren, vooral de hortensia's hebben het zwaar te verduren gehad.

Op 24 maart hebben we in "t Onderschoer" met zo'n 100 personen pannenkoeken gegeten. Dit alles werd verzorgd door personeel, vrijwilligers en de kinderen van unit 4 van de "Barchschole". Een compliment aan de organisatie en ook de kinderen waren heel attent.

De filmavond op 6 april werd verzorgd door Hanneke en Gerrit Waarlo met een prachtige film over hun rondreis door Oostenrijk. Iedereen heeft ervan genoten en er was een goede belangstelling.

Op 29 april heeft het koffiekoortje voor het laatst dit seizoen gezongen. Rikie had oranje ballonnen meegebracht die een ieder door kon prikken en waaruit een nummertje sprong. Dat nummer werd er gezongen uit de map. In deze dagen van Koningsdag en herdenken werd het Wilhelmus niet vergeten.

Op 15 mei zijn we naar de crematie van Gertie Fraas geweest. Wij wensen Hennie, kinderen en familie heel veel sterkte om dit verlies een plek te geven.

Op 17 mei een gezellige en warme middag eropuit met "BELLO 56", georganiseerd door de "Senioren Soos Barchem". Stop voor thee en koffie en een rondje door de tuin bij "Erve Krosenbrink". Daarna naar de ijsboerderij "Dommerholt". Er werd een roofvogelshow gepresenteerd met o.a. kerkultjes, valken en een grote oehoe. Prachtige dieren. We werden getraakteerd op een heerlijk ijsje !!!! Daarna door naar de "Witte Wieven" voor een goed verzorgde maaltijd.

Tot slot een lijfspreuk van Aaltje Ligtenbarg (95 jaar): "Ak nog zo um mien hen kieke hek nog heel völle".

Gerrie Goorman

Koersbal

De oneven weken op vrijdagmiddag: van 14.00 tot 16.00 uur.

Herman Morsink coördinator, tel. 441 550

De Stamtafel

Op 7, 14 en 21 juni en op 28 juni de laatste stamtafel voor de vakantie is er een bingo.

Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643

Biljartclub "Het Station"

Uitslag van de wintercompetitie: 1. Gerrit Haijtink, 2. Aad Veenbrink, 3. H. van der Laan.

Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag.

Ab Luesink, coördinator, tel. 441 647.

Jeu de boules

Van maart tot en met november, iedere dinsdag- en donderdagmiddag.

Aloys Hummelink, secretaris, tel. 441068

Wist u dat

..... oud papier op maandag 12 juni en 3 juli weer wordt opgehaald?

.....u op 1 juni en 6 juli weer kunt aanschuiven bij "de Kokkepot"?

Niet onder stoelen of banken

Hand in hand kwamen ze de meubelboulevard ingelopen. Haar schoenen maakten op de linoleum vloer een kenmerkend geluid. Een verkoper snelde ze tegemoet. "Kan ik jullie helpen of...", "We kijken even rond", onderbrak de vrouw de verkoper, waarna ze een wat krampachtige en dwangmatige grijns op haar gezicht toverde. "Maar natuurlijk.", antwoordde de verkoper die zich vervolgens naar een ander echtpaar spoedde. De bebrilde man keek de vrouw waarmee hij gekomen was liefdevol aan. Toch trilde zijn onderlip en was er angst op zijn gezicht te lezen. Zij hoestte – zonder haar hand voor haar mond te houden – en draaide zich zonder iets te zeggen, om. Gedwee volgde de man zijn vrouw. Soms leek zijn gezicht wat op dat van een muis. Schichtig, bang, maar toch nieuwsgierig. "Deze vind ik nou mooi, Michel!", sprak ze – zo luid dat iedereen ervan kon meegenieten – tot haar man. "Wat vind jij?", vroeg ze hem, met haar enorme vinger wijzend naar een knots van een hoekbank. "NOU?". De man dook ineen. Hij schrok na al die jaren nog steeds wel eens van het volume waarop zijn vrouw hem bij tijd en wijle aansprak. Na een korte stilte en een vluchtige blik op het prijskaartje reageerde hij "Ik vind hem ook wel mooi". In zijn stem was twijfel te horen. Zijn vrouw zuchtte hoorbaar. "Ah, jij vindt hem ook-wel-mooi". Haar handen steunden demonstratief op haar kolossale heupen. "Ja, echt!", zei de muis op bijna verontschuldigende toon, terwijl zijn stem steeds zachter leek te klinken. "Maar?" vulde zijn vrouw aan. "Maar..." vervolgde Michel, "...hij is misschien wat aan de prijs, denk je ook niet?" Zuchtend liep ze door de meubelboulevard en stopte bij het kleinste bankje dat ze vinden kon. "En dit? Kunnen we dit betalen, Michel???"

